

Ngày 07 tháng 7 năm 2025

1 Giăng 2:15-17 (1)

Chủ đề: *Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.*

Trong tâm: Chữ **thế gian** được chép trong Kinh Thánh là nói về muôn vật được Đức Chúa Trời tạo nên trên trái đất này, cùng những sự mà chính loài người xác thịt đã xây dựng nên và có trên trái đất này, kể từ khi loài người phạm tội ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác ở nơi vườn Ê-đen. Đất cùng muôn vật trên đất này vốn được Đức Chúa Trời tạo nên trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng vì có tội lỗi của loài người (A-đam thứ nhất) mà đất cùng muôn vật trên đất này bị rửa sả và chính sự rửa sả đã khiến cho muôn vật trên đất này trở thành một môi trường chống nghịch lại sự sống của linh hồn loài người, như Đức Chúa Trời đã phán xét: *Vì người nghe theo lời vợ mà ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rửa sả vì người; trọn đời người phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lè, và người sẽ ăn rau của đồng ruộng; người sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào người trở về đất, là nơi mà có người ra; vì người là bụi, người sẽ trở về bụi.* Như vậy, môi trường sống này đã trở thành một thao trường đối với linh hồn loài người và loài người phải trỗi dậy để đánh trận với chính bản tánh của xác thịt mình, bắt xác thịt phải vâng phục các mạng lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Trời, hoặc là phải hư mất trên đất này. Mục đích Đức Chúa Trời tạo nên trái đất cùng muôn vật trên đất này để Ngài sẽ đặt loài người vào trong môi trường này, là để tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ cho Ngài, nhưng vì tội lỗi của loài người mà đất bị rửa sả và ma quỷ đã sử dụng thế gian này làm đồn lũy để cầm buộc thân thể xác thịt của loài người qua những sự mà loài người đã làm ra và tạo nên trên đất này và chính tội lỗi của loài người khiến cho ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi linh hồn loài người bị tắt, nên loài người không thể thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thay vào đó là loài người bị trói buộc vào những sự mà người ta đã tạo nên trên đất này bằng sức lực và trí tuệ của xác thịt mình. Ma quỷ đã khiến loài người quên thân phận mình là ra từ Đức Chúa Trời, mà trở thành tội mọi cho những ý tưởng gian ác cùng những sự kiêu ngạo đến từ ma quỷ, khiến người ta làm ra và tạo nên các công trình theo ý muốn của xác thịt, làm ô uế đất, nghịch lại sự sống của linh hồn loài người và quên Đức Chúa Trời. Khi Lời Chúa chép: vì Đức Chúa Trời yêu thế gian (Giăng 3:16) thì chữ **thế gian** được chép đây không nói về trái đất, mà nói về thân thể xác thịt của loài người, là cái nhà tạm của linh hồn loài người, là thân hình mà Đức Chúa Trời đã lấy đất để nắn nên làm nhà tạm cho loài người (A-đam) tạm trú trong thời gian sống trong thân thể này để được luyện lọc, để được thử luyện cho đến kỳ mà Đức Chúa Trời đã định cho mỗi linh hồn theo mục đích mà Đức Chúa Trời đã lập nên. **Kinh-Thánh tham khảo:** Sáng thế ký 1; Xuất Ê-díp-tô Ký 19; Ma-la-chi 2;

Ngày 08 tháng 7 năm 2025

1 Giăng 2:15-17 (2)

Chủ đề: *Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.*

Trong tâm: Rất nhiều người tin Chúa có quyền năng và Ngài là sự yêu thương, nên họ đã tin theo Chúa và họ cầu xin Chúa ban cho họ nhà cửa, đất đai cùng những sự giàu có và những sự người ta coi đó là bằng chứng của sự phước hạnh và họ đã nói rằng, nếu mình muốn làm chứng về Đức Chúa Trời thì mình phải có những phước hạnh của Chúa ban cho, thì người ta mới tin Chúa chứ! Điều này gần như là một tin lý mà những người tin Chúa trong thời kỳ sau rốt này thích được nghe những người đứng giảng nói đến và người ta sẽ dâng hiến cho Chúa vì tin rằng, họ gieo nhiều thì gặt nhiều... và những người đứng giảng sẽ rất vui khi nhận được số tiền dâng hiến nhiều... chứ không phải là Đức Chúa Trời sẽ nhận được của lễ đó! Đức Chúa Jê-sus Christ đã cảnh báo: *Các người chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chúng của cải người ở đâu, thì lòng người cũng ở đó.* Nhiều người tin Chúa có Kinh-Thánh trong tay và có trí hiểu để nhận biết ý nghĩa của Lời Chúa, nhưng họ lại không nhận biết mục đích Đức Chúa Trời tạo nên loài người cùng nhận biết lý do Đức Chúa Jê-sus phải đến thế gian này để làm gì, vì có quá nhiều kẻ tham muốn danh, chức, lợi, quyền của xác thịt, mà tự nhảy vào chiếm lấy chức thầy tế lễ của A-rôn, tự biến mình trở thành quân trộm cướp, giảng sai ý nghĩa của Lời Đức Chúa Trời, khiến cho những người nào nghe họ giảng mà không có sự hiểu biết mà hư mất đức tin, trở thành kẻ mù, không biết con đường mình phải đi, việc mình phải làm the Lời Đức Chúa Trời để được sự cứu chuộc khỏi sự hư mất đời đời nơi thế gian này. Nếu người tin Chúa mà không biết Lẽ thật, là của cải thật, là Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời có quyền phép khiến cho linh hồn người ta được tái sanh, được trở nên thánh và nhận được giá cứu chuộc sự sống mình, thì khi kỳ hạn đến, linh hồn người đó phải hư mất đời đời. Đức Chúa Trời ban Con một của Ngài, là Đức Chúa Jê-sus Christ, đến thế gian này để làm chứng cho Lẽ thật, hầu cho người nào tin Ngài và làm theo như Ngài đã làm, nói theo như Ngài đã nói, thì linh hồn người đó sẽ được sự sống lại như Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết, mà được sự sống đời đời. **Kinh-Thánh tham khảo:** Châm ngôn 8; Lu-ca 12; Giăng 12; Công vụ các sứ đồ 3;

Ngày 09 tháng 7 năm 2025

1 Giăng 2:18-19

Chủ đề: *Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.*

Trong tâm: Nhiều người tin Chúa đã cho rằng "**Kẻ địch lại Đấng Christ**" là quỷ Sa-tan, nhưng Lời Chúa không chép như vậy, vì bất kỳ kẻ nào có hành vi, lời nói chống lại Lời của Đức Chúa Trời, cả Luật pháp được chép thành văn tự trong Kinh Thánh, cùng chống lại những sự mầu nhiệm thuộc về Lẽ thật, được tỏ ra bởi Đức Thánh Linh, thì những kẻ đó là "**kẻ địch lại Đấng Christ**". Đức Thánh Linh đã qua các sứ đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ tỏ cho chúng ta biết rằng chính những kẻ đã xưng mình là người tin Chúa, lại trở thành kẻ chống lại Đấng Christ, như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt vốn được chọn làm môn đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ, nhưng nó lại bị Chúa Jê-sus gọi là **quỷ**. Đức Chúa Jê-sus đã gọi những kẻ không bởi cửa mà nhảy vào chuồng chiên của Ngài, là quân trộm cướp, vì những kẻ đó là kẻ mù làm người dẫn đường những người đang còn ở trong cảnh mù thuộc linh, không nhận biết Lẽ thật, trở thành nạn nhân của những kẻ mù làm người dẫn đường, khiến cả hai cùng rơi xuống hố. Như vậy, bất luận người nào, tổ chức nào không bởi Chúa chỉ định, không bởi Chúa kêu gọi, không được Chúa chọn làm môn đồ của Ngài, mà tự lập mình làm người giảng Tin-Lành, thì người đó, tổ chức đó là "**Kẻ địch lại Đấng Christ**". Vì Danh Chúa Jê-sus được xưng là Lời Đức Chúa Trời, còn khi nói đến Đấng Christ là nói đến Đấng chịu xức dầu, là bóng về Lẽ thật, là Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Bất kỳ người nào đã tin nhận Đức Chúa Jê-sus Christ làm Chúa của cuộc đời mình, rồi lại chối bỏ Lẽ thật, nói nghịch lại Lẽ thật, nghịch lại những người được Đức Thánh Linh xức dầu cho để rao giảng Tin-Lành quyền phép của Nước Đức Chúa Trời, thì người đó, tổ chức đó là thuộc về "**Kẻ địch lại Đấng Christ**" vậy. Chúa Jê-sus đã cảnh cáo: *Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt người sỏi sàng, cả thân thể người được sáng láng; song nếu mắt người xấu, thân thể người phải tối tăm.* Mọi người tin Chúa phải cẩn thận về cách nhìn và nghe theo sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh, vì ngọn đèn nơi linh hồn chúng ta phải được thắp sáng bằng Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Bất kỳ một tín lý nào nghịch lại những Lời đã chép trong Kinh Thánh, cùng các Lẽ thật được Đức Thánh Linh tỏ ra qua các môn đồ của Đấng Christ và được chép trong Kinh Thánh, thì những sự chống nghịch đó là công việc của "**Kẻ địch lại Đấng Christ**". **Kinh-Thánh tham khảo:** Thi-Thiên 2; Thi-Thiên 18; Công vụ các sứ đồ 4; Ê-phê-sô 1;

Ngày 10 tháng 7 năm 2025

1 Giảng 2:20-23

Chủ đề: *Về phần các con, đã chịu xúc dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con! Ai chối Con, thì cũng không có Cha; ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa.*

Trong tâm: Sự đồ Giảng biết rõ tầm quan trọng của việc người tin Chúa phải biết Lẽ thật, là Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho linh hồn của người tin Chúa tỉnh thức khi được nghe tiếng của Đức Thánh Linh, vì Lẽ thật là ma-na đương giấu kín, sẽ được Đức Thánh Linh dùng để thắp sáng ngọn đèn của Đức Giê-hô-Va nơi linh hồn người tin Chúa, nhờ đó mà linh hồn người ấy được gia thêm sự khôn ngoan, sự thông sáng cùng nhận biết được ý muốn của Đấng cứu chuộc mình qua những sự tỏ ra của Đức Thánh Linh. Còn những người tin Chúa chỉ mong linh hồn mình được sự sống, khỏi sự chết đời đời mà thôi, thì những người như vậy không thể nhận biết được ý của Chúa, vì họ chỉ lo cho sự sống của xác thịt mình, nên trí khôn của họ tối tăm, dễ bị lừa dối bởi các giáo sư giả, các tiên tri giả mà sống hăm hăm theo thế gian, tự khiến mình trở thành kẻ chống nghịch Đấng Christ. Sự nguy hiểm đối với sự sống của người tin Chúa vì thiếu hiểu biết về Luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời mà nói ra những lời phạm đến Đức Thánh Linh, tức là nghịch lại Lẽ thật. Vì trong thế gian đã có nhiều giáo sư giả và tiên tri giả và nhiều tín lý giả dối, khiến cho nhiều người tin Chúa nhưng chưa thành lập được đức tin vững vàng theo Lẽ thật, nên tư tưởng họ dao động theo các tín lý giả dối, mà Lời Chúa chép là **đạo lạc**, mà sa ngã theo các tổ chức, các nhóm mạo danh là Hội-Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì cái lòng của họ ham thích những lời giả dối nên Đức Thánh Linh sẽ lấy khời họ các Lẽ thật mà họ đã được nghe và đã từng kinh nghiệm quyền phép của Lời Đức Chúa Trời, nhưng họ không bền lòng làm theo các Lời mà họ đã từng nhận biết đó là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, nên khi đức tin người ta đã bị dao động, thì điều đó sẽ mở cửa cho ma quỷ lừa dối mà cướp đi những sự vốn là của cải thật mà người đó đã được nghe và tin nhận trước đó. Đức Chúa Jêsus Christ đã cảnh cáo: **Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi ra dọc đường.** Người tin Chúa phải giữ vững đức tin của mình trong Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Kinh-Thánh tham khảo: Ma-thi-ơ 13; Mác 4; Lu-ca 8; Ê-phê-sô 4;

Ngày 11 tháng 7 năm 2025

1 Giảng 2:24-27

Chủ đề: *Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Ta đã viết cho các con những điều này, chỉ về (liên quan đến) những kẻ lừa dối các con.*

Trong tâm: Sự đồ Giảng đã quả quyết cách chắc chắn về Lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus Christ đã tỏ ra cho các môn đồ của Ngài, mà các môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ đã truyền dạy lại cho những người tin Chúa kể từ khi Đức Thánh Linh được ban xuống cho Hội Thánh của Ngài và theo Lẽ thật, là Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời, thì khi các Lẽ thật được tỏ ra, thì chính Đức Thánh Linh sẽ ghi tạc các Lẽ thật đó vào lòng, nghĩa là nơi linh hồn của những người được nghe các Lời đó và tin, chứ không phải bởi khả năng của những người được chọn làm môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, như Đức Giê-hô-Va đã phán: **Đức Giê-hô-va phán: Đây là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thấy đều sẽ biết Ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.** Đức Chúa Jêsus Christ đã phán về sự khi người tin Chúa nhận được những sự tỏ ra của Đức Thánh Linh, nghĩa là linh hồn được nghe Lẽ thật và nhận biết chân giá trị của Luật pháp văn tự, cũng có nghĩa là được thấy Đức Chúa Jêsus Christ trong thân thể xác thịt vậy theo cách này: **Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Sao người lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Người há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay sao? Những Lời Ta nói với các người, chẳng phải Ta tự nói; ấy là Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc Ta.** Khi chúng ta nhìn vào Lời Đức Chúa Trời chép trong Kinh-Thánh thì Đức Thánh Linh (là Đức Chúa Cha) cũng nhìn vào lòng và trí của chúng ta và Ngài biết chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong Lời của Ngài và nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm ý nghĩa của Lời Chúa thì Ngài cũng biết nữa và chính Ngài sẽ dẫn linh hồn vào trong các Lẽ thật, là những sự sâu nhiệm được giấu trong các Lời chép thành văn tự đó, như Chúa Jêsus đã phán: **Lúc nào Thần lễ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các người vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các người những sự sẽ đến.** Nếu chúng ta đã tiếp nhận Lời Chúa thì chúng ta cũng có cả Lẽ thật và Luật pháp văn tự. Kinh-Thánh tham khảo: Giê-rê-mi 31; Giảng 16; Ê-phê-sô 8;

Ngày 12 tháng 7 năm 2025

1 Giảng 2:28-29

Chủ đề: *Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn của ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Vì bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra.*

Trong tâm: Sự đồ Giảng đang tiếp tục truyền dạy những người mà ông đã dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ, như ông đã viết trong sách Tin-Lành Giảng, đó là: **Ban đầu có Lời (của Đức Chúa Trời), Lời (của Đức Chúa Trời) ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời (của Đức Chúa Trời) là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài (Lời của Đức Chúa Trời) làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài (Lời của Đức Chúa Trời).** Danh Đức Chúa Jêsus Christ được xưng là Lời Đức Chúa Trời và Lời của Đức Chúa Trời làm chứng cho Đức Chúa Trời, là Đấng mà muôn vật không thể nhìn thấy Ngài bởi sự vinh hiển vô cùng của Ngài. Một nguyên tắc không bao giờ thay đổi khi loài người chúng ta đối diện với Lời của Đức Chúa Trời chép trong Kinh-Thánh, đó là chúng ta được đối diện với chính Thần của Đức Giê-hô-Va, vì Đức Chúa Trời là Thần Linh tối cao, mà Thần của Đức Chúa Trời là thể khí và gió, nghĩa là cả vũ trụ này đều ở trong Đức Chúa Trời và Ngài ở trong muôn vật, và Đức Chúa Trời dùng là sự sống của muôn vật, dù các vật đó như thể nào, thì các vật đó cũng có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng hơi thở của miệng Ngài, hay có thể nói là bởi Lời phán ra khỏi miệng Ngài mà muôn vật được dựng nên và có. Linh hồn của loài người chúng ta được tạo nên bởi hơi thở của Đức Chúa Trời nên nơi linh hồn của chúng ta có Đức Chúa Trời và Thần của Đức Chúa Trời cũng ở trong chúng ta và như vậy, nếu chúng ta cứ ở trong Lời của Đức Chúa Trời, thì sự sáng thật có ở trong Lời của Đức Chúa Trời cũng ở trong chúng ta và khiến chúng ta được sống trong Đức Chúa Trời và Thần của Đức Chúa Trời cũng ở trong chúng ta và khiến chúng ta được biết Ngài và có sức lực trong Đức Chúa Trời, như Chúa Jêsus đã phán: **Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thiên đàng, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đừng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.** Kinh-Thánh tham khảo: Thi-Thiên 104; Giê-rê-mi 10; Giê-rê-mi 51; Giảng 17;